

# NYHETSREV nr 1 2014-03-13

## från Gun och Ulf Fransson i Cacine, Guinea-Bissau



Skolan i Cacine

Cacine

En av bygatorna i Cacine

### Hej igen alla afrikaintresserade!

21 januari var det dags igen för att resa till Guinea-Bissau. Samma upplägg som förra gången, Royal Air Maroc ändrade avresan, två dygn i Casablanca. Nu känner vi till Medinan och var allt skall inhandlas. Den här gången följde tre av scoutledarna i Bodafors med: David Eriksson, Rickard Karlsson och Emil Gustavsson. Cecilia Gerhardsson från Nässjö kommun har försökt få ledigt tidigare, men nu lyckades hon komma med. Scoutledaren Ezequiel da Silva och vårt allt-i-allo Amancio Indi mötte oss på flygplatsen i Bissau mitt i natten. Den här gången fanns både ström och vatten när vi kom (ibland finns det faktiskt). Fredagen blev det aklimatisering, växling, turistmarknad och marknad.



Svenska och guineanska scoutledare

Kompasser lämnas över

På lördagen var det full uppställning i scoutskjortor och med gåvor till scouterna i Bissau. Tält, kåsor, ryggsäckar och kompasser fanns med i bagaget. Det viktigaste  
*Vi välkomnas av scouterna!* med scoutträffen var ledarträffen på eftermiddagen. Nu fick vi rapport om att konstitutionen strax är klar att skickas till Nairobi, Pojkscouternas Afrikakontor.

Nu hoppas vi att allt är klart till Världscoutmötet i höst i Slovenien. Där kan Guinea-Bissaus scouter bli en del av Världsscout rörelsen. Hoppas!!

På måndagmorgonen startade resan till Cacine. Amancio körde oss och 280 kg packning. Valberto mötte oss i Kebu och tog oss i sin bil till Cacine. Resan gick förvånansvärt bra. Det kändes som att komma hem. Alla intog sina rum och Emilia hade lagat mat till oss. Packningen fördelades. Oj, vad mycket konstigt som vi hade med oss. Glasögon, fotbollskläder, datorer, mobiltelefoner, extra keyboard, gitarrsträngar, grytlappar, sjukvårdsutrustning mm. mm.



Eleverna på Escola Betél hälsade oss välkomna på tisdagsmorgonen



Varje gång vi kommer blir vi positivt överraskade. Den här gången hade skolan byggts ut med en sjukvårdsklinik och ytterligare en byggnad med två klassrum och ett förråd. På skolan har grönsaksodlingen kommit igång och det ger ett bra näringstillskott till skolmaten. Eleverna får lära sig trädgårdsskötsel också. Skolan har utökats till nästan 600 elever!



*Nya skolbyggnaden till vänster*



*Ulf i biblioteket*

Ulf och Cecilia satte igång i biblioteket med att lägga upp logistiken för det nya katalogiseringssystemet Dewey. I sommar skall allt vara klart med "knubbar" och allt.

Gun hade "pianolektioner" på förmiddagarna med en energisk elev Fransisco. Han gick 14 km varje dag för dessa lektioner. På kvällarna var det engelskundervisning. Eleverna har lärt sej mycket sedan sist av Sofia och Martin. Sorriba fick lära sej sy på symaskinen, som nu fungerade. Han lärde sej snabbt!



*Francisco i speltagen*



*Sorriba syr och lagar kläder*



*Gun och eleverna i engelska*

David, Rickard och Emil fick hjälpa till med att förbereda för att gjuta golv i nya skolhuset. Grabbarna och Cecilia ledde lekar med barnen i skolan och det var oerhört uppskattat! Barnen är ju inte vana vid att vuxna organiserar lekar. Hemma så är det ju arbete som väntar.



*David, Rickard och Cecilia leder lekar Att köra skottkärra var populärt!*

*David och Emil i rensartagen*

Varje vecka får eleverna lära sej att borsta tänderna och nu blev det under svensk ledning. Tandkrämen stod som ett skum runt munnarna och det gjorde tydligen susen. Resultatet blev lysande vita tänder.

OBS! Varje barn har sin egen tandborste med namn.

Tillsammans med elever från skolan fick de även städa sjukhuset och det behövdes verkligen. Nu har det blivit tradition att sjukhuset ska städas. Allt för en bättre sjukvård!!!!



*Nyborstade tänder!*





Vi hade mycket med i vårt bagage som skulle lämnas till byn. "Kungen" i byn, äldre män och fotbollsstyrelsen kom till oss för att bl.a mottaga glasögon och fotbollskläder. I rummet var det många personer men utanför fanns några hundra till som ville visa sin glädje över gåvorna. Fotbollskläderna hade vi fått från NFF (Nässjö Fotbollsförening). De skänkte nästan nya kläder och betalningen var att vi skulle ta kort med dem på.



*Valberto, "kungen", homen grande och fotbollsstyrelsen*



*Fotbollslaget i Cacine i sina nya fina kläder!*

Inte bara fotbollslaget, utan hela byn glädde sej över kläderna. Det var folkfest! Nu är det bara fotbollsskor som saknas (se bilden med platsandalerna). Laget hoppas nu kunna få spela i en högre division. Vi från Zlatans hemland önskade dem lycka till!!

Innan vi reste hem hann vi besöka Titus i Ingoré i norra Guinea-Bissau. Där finns ett ungdomscenter och en skola. Titus tog emot halva svenska gruppen 2001. Vi besöker Ingoré med jämna mellanrum och vi blir alltid lika välkomnade. Fantastiskt att träffa uthålliga arbetare.



*Ulf framför radiostationen med mast och ny "hydda"*

Sana som besökte oss i Sverige sa:  
Era besök ger oss sådan **inspiration, motivation och uppmuntran** till vårt jobb här i Cacine. Att arbeta tillsammans ger så mycket mer!  
Vi ser fram emot nästa besök!



*Hela gänget samlat utanför Valbertos hus  
Gun, Adulai, Rickard, Sana,  
David, Bah, Valberto, Sorriba Ulf  
Sittande: Emil, Robinho och Cecilia*

Valberto och Sana hälsar alla de känner och tackar för allas omtanke och hjälp!

Med bästa hälsningar från  
Gun och Ulf Fransson



**"Främjande av hållbar utveckling genom utbildning"**

VÄNFÖRENINGEN FÖR UTVECKLING GENOM UTBILDNING I GUINEA-BISSAU,  
AAEGB

Gåvor till Cacine kan sättas in på Bodafors KFUK-KFUM scoutårs plusgiro: 23 27 33 – 6

märk med: Cacine och namn på givare

Hemsida: [www.fransson.se/cacine](http://www.fransson.se/cacine) Tel: 0381-81097 073-9287570 (Gun) [gun@fransson.se](mailto:gun@fransson.se) [ulf@fransson.se](mailto:ulf@fransson.se)

Ny hemsida för AAEGB: <http://amigodasescolas.org/> klicka på svenska flaggan!